

Brief aan familie

Hallo iedereen

Ik sta hier omdat ik jullie graag iets belangrijks over mezelf zou vertellen.

De voorbije jaren heb ik veel nagedacht over mezelf en ik kwam tot de conclusie dat ik niet gelukkig was. Ondertussen weet ik hoe dat komt, dat is wat ik jullie ga vertellen.

Als er een kindje geboren wordt, zeggen de dokters bij de geboorte of het kindje een meisje of een jongen is. Alleen kunnen de dokters zich daar heel soms in vergissen. Bij mij is dat het geval. De dokters zeiden dat ik een meisje ben toen ik geboren werd, en zo zie ik er ook uit. Maar vanbinnen voel ik mij een jongen. Daar is een naam voor, die gevoelens betekenen dat ik transgender ben.

Het komt erop neer dat ik ongelukkig word van te leven als meisje. Dingen zoals lang haar, een meisje genoemd worden, naar vrouwentoiletten gaan,... zorgen ervoor dat ik verdrietig ben. Gelukkig zijn er dokters die met mij kunnen praten en zo dingen die zouden kunnen helpen om mij beter te voelen. Dat heb ik gedaan en daarom vertel ik dit nu, want ik wil een jongen kunnen zijn.

Het zou mij helpen als jullie hij/hem voor mij zouden willen gebruiken als persoonlijke voornaamwoorden. Dat betekent dat je dus 'hij' zegt als je over mij praat, net zoals je bij een andere jongen zou doen. Kindjes krijgen bij de geboorte ook altijd een naam. Omdat ik een meisjesnaam heb gekregen, ga ik mijn naam veranderen naar een jongensnaam. Mijn nieuwe naam wordt X. Ik zou graag hebben dat jullie vanaf nu X gebruiken om bijvoorbeeld iets aan mij te vragen. Natuurlijk mogen jullie je eens vergissen bij deze dingen, dat is normaal. Zolang jullie het willen proberen, zou ik al heel erg blij zijn.

Als jullie voor de rest nog vragen hebben mogen jullie die altijd stellen, dat is helemaal geen probleem. Ik zal ook een paar links doorsturen waarin uitleg te vinden is over wat transgender zijn precies is.

Familie betekent veel voor mij, daarom wilde ik dit graag met jullie delen. Ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen. Uiteindelijk blijf ik dezelfde persoon als hiervoor, ik heb alleen een andere naam en ik zal er misschien een beetje anders uitzien.

Groetjes

X