

Brief aan vrienden en familie

Beste vrienden en familie,

Ik wil jullie graag op deze originele manier op de hoogte brengen van deze nieuwe stap in mijn leven. Zoals enkelen van jullie al weten, of misschien ook niet, ben ik me enkele jaren geleden bewust geworden dat ik niet ben zoals de andere mensen rondom me. Ik ben namelijk transgender. Transgender wat? Transgender personen zijn mensen die 'geboren zijn in een verkeerd lichaam'. Dit zijn mensen waarvan hun genderidentiteit niet strookt met hoe hun lichaam er uit ziet.

Ik probeer deze fout nu recht te zetten samen met mijn omgeving en een gespecialiseerd team in het UZ Gent. Ik heb al heel wat gesprekken achter de rug en tegen het najaar van 2017 zal ik starten met mijn testosteronbehandeling.

Hebben jullie nog vragen of gedachten hierrond die je zou willen delen met mij? Stuur me of bel me gerust en dan zal ik altijd proberen juist te antwoorden.

Zoeken jullie meer algemene info rond behandeling of begrippen dan verwijst ik graag naar de site <http://transgenderinfo.be>. Er is ook een gratis nummer naar waar je kan bellen voor meer informatie of om gewoon even te praten over hoe het voor jou is tel: 0800 96 316

Hopelijk tot snel!

X