

Bericht aan vrienden en familie

Beste vrienden, familie, kennissen,...

Na heel erg lang wachten, denken en eindeloze gesprekken...

Ben ik er vandaag klaar voor.

Klaar om eindelijk mezelf te kunnen zijn en te willen zijn.

Al van jongs af aan werd er vastgesteld dat ik niet het standaard "meisje" was en te veel mannelijke hormonen aanmaakte. Die gedachte heb ik nooit erg gevonden... Lang heb ik geprobeerd om mij goed te voelen in mijn lichaam maar wat ik ook deed of dacht... het voelde nooit juist.

Zoals jullie wellicht weten of te weten gaan komen gaat er veel veranderen in mijn leven en die van mijn omgeving.

En wil dan ook vragen om mijn familie niet te overstelpen met vragen of opmerkingen.

Nu is het misschien al duidelijk wat ik probeer te vertellen namelijk... ik ben transgender en ben sinds november dit jaar bezig met hormoontherapie.

Waarom ik zo lang heb gewacht?

Samen met het genderteam heb ik eerst voor fertiliteitsbehandelingen gekozen en mezelf aan de kant geschoven. Om zo hopelijk kinderen van mezelf te kunnen hebben.

Maar nu...

Nu kan ik eindelijk mijn verhaal delen.

Gedaan met verstoppen.

Dankjewel,

Aan iedereen die me steunde tijdens alle moeilijke momenten.

X